

Mijn jaar/fotoverslag van 2020 - januari t/m juni.

Omdat ik voor het eerst met een site op blogspot begin leek het me leuk om die alvast met blogs te vullen en daarvoor te starten met een overzicht van 2020.



Januari 2020

We zijn een weekje naar Terschelling geweest. Het was koud maar de meeste dagen droog dus we hebben heerlijk kunnen wandelen en fotograferen.



Ook ben ik nog een dagje naar "Cultuur Haven Veghel" geweest. Er werd een tentoonstelling gehouden van een tekenares waarin één van mijn vriendinnen erg geïnteresseerd was.



Februari 2020

Opnieuw een weekendje weg, Naar Schoorl deze keer. Er was best veel wind en dat maakte dat de palen in zee (in de vorm van huizen en een kerk) nog een extra gevoel van het ooit in zee verdwenen "oude" Petten weergaven.



En natuurlijk hebben we deze maand ook weer heel wat gewandeld. We zijn o.a. naar de Loonse en Drunense Duinen geweest toen er een flinke storm aan zat te komen. Het waaide al flink maar dat weerhield ons en een collega fotograaf er niet van toch maar plaatjes te schieten. Zo veel mogelijk met de wind in de rug natuurlijk en dan maar duimen dat er geen zand in de lens of camera komt.



Maart 2020

Er waren berichten van hoog water in de Waal bij Zaltbommel. Daar zijn we toen op zondag 8 maart heengereden om foto's te maken. Ik heb deze foto zodanig bewerkt dat hij naar mijn idee iets weergeeft van een "oude" sfeer .



Samen met mijn fotoclub bezochten we een tentoonstelling van Rieneke Dijkstra. Zij is een van Nederlands bekendste fotografen en fotografeert o.a. van die onzekere slungelige tieners. Het was super leuk om in het echt te zien. Toen kon een bezoek aan het museum nog :-)



En toen begon omstreeks 15 maart de Corona ellende en dat betekende voor ons de start van vele wandelingen in de directe omgeving, o.a. hier bij het Beleven vlak bij Reusel en de Belgische grens.



April 2020

Mede dankzij mijn lidmaatschap van Fotogroep Veldhoven verveel ik me nooit. Niet wetend of er dit jaar (2020) een tentoonstelling zou zijn was ik toch maar aan de slag gegaan met een collage over de betekenis van handen. Mijn onderwerp voor de TT als lid van de werkgroep experimenteel.



En meteen ook maar een aanvang gemaakt voor de eventuele tentoonstelling voor het jaar 2021.

Het geeft mij altijd veel ontspanning om met foto's bezig te zijn en mijn fantasie de vrije loop te laten. Dit niet bestaande landschap is samengesteld uit diverse foto's.



Mei 2020

Veel ondernemen in deze "eerste Corona piek tijd" die vooral hier in Brabant behoorlijk hevig was konden we niet. Maar we zijn de gelukkige bezitters van een grote tuin dus daar is altijd wel iets te fotograferen. Voor mij was dit het begin van macro fotografie. Een regelmatige bezoeker was deze libelle die gelukkig vrij lang op dezelfde plaats bleef zitten zodat ik mooi kon oefenen.



Ook een roos met een verlate dauwdruppel bleek een mooi onderwerp om uit te proberen.



Juni 2020

Het werd langzaam weer allemaal iets meer "open" en dus gingen we samen met vrienden op pad. Dit keer naar De Lutte in Overijssel en natuurlijk gingen de camera's mee. Een mooi stukje Nederland. Dit is de watermolen op landgoed Singraven.



En onze hond (Myra) was natuurlijk ook mee :-). Het is een prachtige omgeving om te wandelen en fietsen. Dit is bij arboretum Poort-Bulten.

